

Gedachteniszondag 1 november 2020
om 10, 11, en 13 uur in de Kerk van de
Eenheid in Christus te Son



Welkom

Welkom in deze dienst op zondag 1 november, in de Rooms-Katholieke traditie de zondag van Allerzielen, in onze kerk is het vandaag Gedachteniszondag.

We gedenken vandaag de mensen uit onze kerkgemeente die zijn overleden, in het bijzonder hen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.

We doen dat in drie korte diensten.

Maar waarom doen we dat eigenlijk? Is het terugkijken op het afgelopen jaar of heeft het herdenken méer betekenis?

We voelen ons verbonden met de mensen van de andere diensten van vandaag, en de mensen die thuis meeluisteren.

Ik wens ons allen een goede dienst.

De symboliek van de schikking:

In de spiegel zien we de glans van de herinneringen.

De scherven geven het verdriet weer vanwege de gebrokenheid van ons bestaan en het moeten missen van hen die ons dierbaar waren.

In de spiegel zien we het licht dat niet dooft.

Daarom ontsteken we nu ons licht aan de kaars van Pasen

Aansteken van de kaars op tafel

Drempelgebed

Op de drempel van deze bijzondere viering willen we een moment stil zijn
willen we achter ons laten
de dagelijkse dingen die ons bezighouden,
willen we aanwezig kunnen zijn
hier in dit moment, op deze plaats.

**God, maak het licht en ruim in ons
zodat we kunnen ontvangen wat U ons geeft.**

Amen

- stilte

Hoor mij, God
als ik tot U roep,
U ziet mijn verdriet,
U kent de vragen
die mijn gedachten vervullen
U weet hoe ik opzie
tegen de dag van morgen.
Versterk in mij het geloof
dat ik mijn weg niet alleen ga.
Troost mij
met uw aanwezigheid
nu en in de dagen die komen.

Sjoerd Zwaan,

Lied 90 : 1, 2 - piano en spreken

1. Gij zijt geweest, o Heer en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen komen:
wij zijn in uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond.

2. Nog eer de bergen uit de baaierd stegen
de aarde en de zee gestalte kregen,
nog eer uw scheppend woord aan alle leven
een wereld om te wonen heeft gegeven,
God, zijt Gij God, dezelfde die Gij zijt,
van eeuwigheid en tot in eeuwigheid.

Inleiding op de gedachtenis

Het noemen van de namen en het aansteken van de kaarsen

Cantorij zingt tijdens het aansteken van de kaarsen:

Lied 247 : *Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt*

1. Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

2. Wees bij mij, nu de dag ten einde spoedt.
Alles verdoft wat glans bezat en gloed.
Alles vervalt in 't wisselend getij,
maar Gij die eeuwig zijt, blijf mij nabij.

3. U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

<i>Naam</i>	<i>datum overlijden</i>	<i>leeftijd</i>
Albertha Jacoba van Veen - de Vries	11-10-2019	82 jaar
Pieter Schriek	25-10-2019	78 jaar
Elisabeth Veerman-Pekelharing	11-12-2019	89 jaar

Janny Hermina Govers-Speur	16-12-2019	87 jaar
Elize Nieuwvelt-van Staveren	01-01-2020	90 jaar
Roelof Rabbers	03-02-2020	77 jaar
Anna Maria Josephina Westerman-Gerritjans	06-03-2020	81 jaar
Wilhelm Peter Joseph Maas	13-03-2020	91 jaar
Gerard Pieter Hendrik Olthuis	08-04-2020	79 jaar
Leonora Pieterella van Vliet-Moerman	22-04-2020	89 jaar
Johanna Huibertina den Hamer-Noordam	02-05-2020	80 jaar
Johanna Hendrika van Solingen-Jilderda	18-05-2020	86 jaar
Willem Hijke de Graaf	06-09-2020	87 jaar

Koester de namen die wij hier gedenken
die altijd in ons hart zijn
dat zij geborgen zijn in uw genade
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.
Sytze de Vries,

Aansteken van de kaars gevolgd door een moment van stilte
waarin ieder van ons haar of zijn dierbare overleden kan
gedenken.

Dankgebed, voorbeden, stilgebed afgesloten met:

**Onze Vader in de hemel,
laat Uw naam geheiligd worden,
laat Uw koninkrijk komen
en Uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.**

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
Amen.

Zegen

Cantorij: lied 103e

Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name

Bless the Lord, my soul, who leads me into life.

Prijs de Heer, mijn ziel, en zegen zijn heilige naam

Prijs de Heer, mijn ziel, Hij laat mij leven.

Collecte voor *Madelief*

Vandaag wordt er niet gecollecteerd, maar er is wel een collectedoel: Madelief, het Bijna Thuis Huis in Son.

Het Bijna Thuis Huis "Madelief" is de plaats waar één of twee ongeneeslijk zieken uit Son en Breugel de laatste tijd van hun leven kunnen verblijven. In een huiselijke sfeer ontvangen de zieke en zijn of haar naasten hartelijke aandacht van daartoe opgeleide vrijwilligers. Onder deze vrijwilligers zijn ook leden van onze gemeente. Voor de medische zorg komen de eigen vertrouwde hulpverleners naar het huis.

Uw collectegift kan naar rekening NL94 RABO 0154 5754 29 van Bijna-thuis-huis Son

